

[Naar startpagina van vakantiewoning / gîte aan de rivier de Lot in Frankrijk](#)

Verslag van Frodo en Dirk, april 2019

Op zondag 21 april 2019 vlogen mijn vismaat (en vogelaar) Dirk en ik van Rotterdam Airport naar Bergerac, waar Peter ons al op stond te wachten. In september was ik hier met mijn vriendin. Het is hier zo mooi vissen, dat ik hier ook graag nog een keer met Dirk heen wilde. We reisden met extra bagage en een hengelkoker.

Het weer was redelijk tot goed. Het water was 12,5 graden, best koud. Donderdag twee onweersbuien, waarna de stroming in de Lot toenam. Op vrijdag regende het en was het door de toegenomen stroming moeilijker vissen. De barbelen waren na een dril niet uitgeput, ze zwommen steeds direct weg.

De vangst was afwisselender dan de vorige keer: een kleine 30 barbelen, 10 brasems (60+ cm's!), 9 karpers (waarvan 5 spiegels) en een aantal kopvoorns.



We visten met 1,5 en 1,75 ponds barbeelhengels, 0,35 mm fluor carbon hoofdlijn, vast lood, een fluor carbon onderlijn van 0,28 tot 0,35 mm, 1 of 2 pellets van 16 mm op de haai, en met mini pellets gevulde PVA-zakjes (zo'n 50 per dag). Ook dit keer pakte een meerval kort een barbeel die ik drilde: de lijn zat onder het voor een meerval typische slijm. In tegenstelling tot de vorige keer, kregen we ook een paar keer een aanbeet van een grote karper. Een fluor carbon onderlijn van 0,35 mm bleek daar in deze omstandigheden (stenen op de bodem en bomen aan de kant) echt niet tegen opgewassen. Een les. En tevens een dilemma: overgaan op een eveneens schuurbestendige, veel sterkere gevlochten lijn en onderlijn, met iets minder viscomfort en wellicht minder aanbeten, of accepteren dat je een paar grotere karpers verspeeld. Ik zou het eerste graag nog eens komen proberen. Concessies aan de hengels doen we niet, deze lange maar soepele barbeelhengels maken elke dril tot een groot plezier.

Wat ook iedere keer groot plezier opleverde was de prachtige natuur en de bijzondere vogels die zo nu en dan de vissteiger passeerden. Zo hebben we ons vergaapt aan de kwak (kleine reigersoort), een paartje ijsvogels en hoorden we iedere avond - alle andere vogels er de brui aan gaven - de nachtegaal.



Zaterdag bracht Peter ons weer naar het vliegveld en zagen we onderweg nog een prachtige hop die ons uitzwaaide.

We hebben het wederom erg gezellig gehad bij Peter en Yvonne, en wat hebben we weer lekker gesmuld van Yvonne's kookkunsten!