



Lieve Peter en Yvonne,

Het was weer alweer de vijfde keer dat we te gast waren in jullie fantastisch huis. Nou ja te gast in het huis we zijn meer in de heerlijke tuin met de geheel ingerichte tuinkeuken. Wat een genot om daar heerlijk de BBQ op te poken een heerlijk drankje te drinken en ook natuurlijk te genieten van jullie heerlijke kookkunsten. De rijsttafel is een aanrader en hoewel Yvonne het kookwonder is, zijn de door Peter gegrilde sateetjes ook een topper. Dit jaar 2 x gedaan en beide keren weer helemaal top.

Ik kom vooral om te vissen terwijl mijn vrouw geniet van het heerlijke zwembad dat toen wij er waren 26 graden was dus de zonnecollectoren hadden hun werk goed gedaan. Ik genoot van de vangsten van barbelen, kopvoorns en vooral de grote meervallen. Ik heb de karper helaas weer niet kunnen vangen terwijl er geregeld bakken van spiegelkarpers uit komen. De eerste week waren onze goede vrienden Goof en Dieuwke mee en Goof wist in deze week al diverse meervallen te vangen. Een exemplaar van 1.69 was zijn grootste. Wat een geweld. Ook nog met Goof de boot in geweest in achtervolging van een echte grote meerval. Helaas verspeelde we de vis midden in de dril. Tja dat is ook vissen. Ik ving nog niet zoveel maar dat kwam de tweede week helemaal goed. Er kwamen steeds meer meervallen op de stek zodat er elke dag wel een mooie vis uit kwam. De toppers waren dit jaar 1.95, 1.97 en 1 exemplaar van ruim over de twee meter die niet meer op de steiger te tillen viel door het enorme gewicht. Je hebt het dan over vissen van 47, 48 en ? kilo. Jammer dat de vis boven de 2 meter niet op de steiger kwam aangezien het record bij Peter en Yvonne op 2,12 staat. Ik stuur wat foto's mee van de gevangen vissen.

We komen zeker weer terug en het leuke is de vissen groeien hier elk jaar flink groter dus volgende keer nieuwe ronde nieuwe kansen.

Peter en Yvonne weer hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. De uitstekende service en de gulle lach die er altijd is.

Tot volgende keer.